



Doopsgezinde Zending *Dutch Mennonite Mission*

www.doopsgezindezending.nl

NAJAAR 2014

Als gemeente voor vrede en verzoening

Utrecht, najaar 2014

Zusters en broeders,

'Hedendaagse vredeskerk'?

Menno Simons wees in zijn woelige tijd de weg van vrede. Zendingscontacten leren dat ook in onze gewelddadige tijd zusters en broeders zich wereldwijd voor vrede inzetten. Op de plek waar zij leven staan ze op, soms als gemeente dan weer als individu. Door samen actief te putten uit hun bronnen in de Bijbelverhalen vinden ze daartoe moed en kracht, zo laten ze niet na te vertellen. Uw steun wordt gevraagd voor één van hen: br. Willi Hugo Perez, rector van het doopsgezinde seminarie (Semilla) in Guatemala-stad. Hij draagt opgedane ervaring en kennis uit over hoe juist doopsgezinden in zijn werelddeel blijken te kunnen bouwen aan vrede en verzoening.

Zoektochten naar vrede en verzoening

Tot voor kort teisterde een burgeroorlog Guatemala. Nu is er democratie, maar de huidige generaties leven met herinneringen, die sporen trokken dwars door plaatselijke gemeenschappen en families heen. Doopsgezinde gemeenten zetten in die situatie moedige en ongemakkelijke stappen in hun zoektocht naar verzoening en vrede. Broeder Perez is zeer begaan met de ruim 170 aan hem toevertrouwde theologiestudenten. Zijn levenswerk werd aanstaande predikanten toe te rusten om in pastoraat en verkondiging het geweld en de nasleep daarvan te weerstaan in het licht van de liefde van de Ene. Daartoe is br. Perez begonnen met verzamelen van praktijkvoorbeelden hoe doopsgezinde gemeenten in Guatemala bijdragen aan sjaloom.

Onderzoek om te kunnen doorgeven

Zijn ex-studenten, een uniek netwerk van voorgangers, helpen met inventariseren en beschrijven. Doel is ook andere gemeenten te kunnen ondersteunen met praktische ervaring en kennis als ook zij vredeswerk willen aanpakken. Het onderzoek moet naast een te zware baan, maar het onderwerp is zo belangrijk dat de universiteit van Salamanca hem hierop graag ziet promoveren. Afronden van het onderzoek zou voor de broeders in Centraal-Amerika een zegen zijn.

Wat is ons doel?

Broeder Perez moet voor dit werk een jaar vrij gemaakt worden. Semilla verleent een onbetaald sabbatsjaar; de Doopsgezinde Zending draagt samen met Evangelische Mission Werke mee in de onderzoekskosten en het levensonderhoud. Daarvoor is 1500 euro per maand nodig tot september volgend jaar. Met uw steun komen we vast een heel eind.

Hoe kunt u helpen?

Uw financiële bijdrage ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op bankrekening NL64 ABNA 0545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending. Bij voorbaat dank, sjaloom!,

Chris Maas

voorzitter Doopsgezinde Zending

Is ook uw gemeente geïnteresseerd in het vredeswerk van doopsgezinden in Centraal-Amerika? Laat het ons per mail weten.