

## **Zendingsworkshop 2016: een impressie**

"Pastoraal aan de slag!", dat was het thema van de jaarlijkse zendingsworkshop van zaterdag 9 april jl. Een actueel thema, want in deze tijd, waarin veel gemeenten kleiner en ouder worden, vindt pastoraat meer en meer plaats tussen gemeenteleden onderling: onderling pastoraat. Maar "pastoraal aan de slag" is niet altijd gemakkelijk: hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Wat kun je als medegemeentelid wel en wat hoort toch echt thuis bij de predikant?

Ruud Mulder, geestelijk verzorger in ziekenhuis Tergooi in Blaricum/Hilversum, vertelde ons over zijn beroep en gaf ons handvatten voor dit onderling pastoraat. Als geestelijk verzorger begeleidt hij zowel patiënten van het ziekenhuis als het verzorgend en verplegend personeel.

Ruud Mulder vertelde een boeiend en inspirerend verhaal. Ook werden er goede vragen gesteld waarop uitgebreid werd ingegaan. Wat mij echter vooral is bij gebleven, naast alle zeer zinvolle en boeiende informatie die hij gaf, is zijn persoonlijkheid. Daar stond iemand die van mensen hield. Die aandacht, ruimte en tijd uitstraalt. Die uitstraalt: "Ik zie jou. Jij doet er toe, jouw verhaal doet er toe. Ik ben aandacht, neem tijd voor jou." En in zijn verhaal was dat voor mij de rode draad: er *zijn*, er helemaal *zijn* voor mensen, tijd voor ze hebben, tijd voor ze nemen. Is dat misschien wel het belangrijkste in het pastoraat? Zonder oordeel, liefdevol naar je medemens kunnen kijken. Zonder oordeel, liefdevol een verhaal aanhoren, ook al ben je het met de inhoud helemaal niet eens of begrijp je het niet. Zonder oordeel, er liefdevol en met aandacht *zijn* voor je medemens, ongeacht religie, afkomst of wat dan ook. Ik vond het mooi om te horen en te zien. Als we als gemeenteleden er zo kunnen zijn voor elkaar, wat zou dat waardevol zijn! "Laat al die doenerigheid maar eens los." zei hij, "Er helemaal zijn en een echt luisterend oor hebben is misschien voor iemand veel belangrijker. Dat is wat iemand misschien ten diepste nodig heeft."

Ruud Mulder vertelde dat er in instellingen, zoals een ziekenhuis, eigenlijk geen disciplines meer zijn die echt de tijd en de ruimte kunnen nemen voor de individuele mens. Alles draait tegenwoordig immers meer en meer om efficiëntie, tijd is geld en hoewel mensen hun werk natuurlijk vanuit hun hart doen of willen doen is er de ruimte niet meer om voor ieder mens de tijd te nemen. Als geestelijk verzorger kun je dat wel. In het onderling pastoraat kan dat ook. We hebben elkaar in de gemeente ook in die zin iets moois, unieks en waardevols te geven. Het hele verhaal van hem vindt u op de website van de Doopsgezinde zending. Zeer de moeite waard! [www.doopsgezindezending.nl](http://www.doopsgezindezending.nl)

Na de workshop hadden we een korte gedachtewisseling aan de hand van een aantal stellingen die door de "Denktank" van de doopsgezinde zending waren geformuleerd. De denktank bestaat uit een aantal predikanten die vanuit hun theologische kennis meedenken en advies geven aan het bestuur van de doopsgezinde zending. Deze "denktank", die bestaat uit Ds. Afke Maas, Ds. Flora Visser, en Ds. Paul Thimm, breidt zich langzaam uit tot een grotere kring van theologisch geschoolden die meedenken zonder officieel tot de denktank te behoren. En dat is fijn!

Rode draad bij de discussie was de vraag: wat betekent zending in deze tijd? Welke vooroordelen of oude opvattingen doen heden ten dage de ronde en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, soms negatieve, beeldvorming van "zending bedrijven" verandert in een wat juistere beeld, een beeld van zending in deze tijd? In groepen bogen we ons over de geformuleerde stellingen en gaven daar onze mening over. De betrokkenheid van alle aanwezigen was groot en er werden waardevolle dingen gezegd en suggesties gegeven, die de denktank weer meeneemt in het nog beter formuleren van wat zending in deze tijd concreet betekent.

Al met al een zeer inspirerende ochtend, gevolgd door een goed verzorgde lunch en de Algemene ledenvergadering. Ik verheug me nu al op de zendingsworkshop van volgend jaar. Zorg dat ook u erbij bent, als dat dit jaar niet gelukt is! Zaterdag 8 april 2017.

Nanja ter Brake, bestuurslid Doopsgezinde Zending.