



## Doopsgezinde Zending *Dutch Mennonite Mission*

[www.doopsgezindezending.nl](http://www.doopsgezindezending.nl)

Secretariaat:  
Dongewijk 16, 3831 LA Leusden.  
E [info@doopsgezindezending.nl](mailto:info@doopsgezindezending.nl)  
T + 31 33 433 30 85  
M + 31 6 128 10 245

### **PINKSTEREN 2015**

*Wanneer je iets moois gekregen hebt...*

Utrecht, mei 2015

#### **Zusters en broeders,**

‘Wanneer je echt iets moois gekregen hebt, dan wil je daarover toch met anderen spreken?’, aldus Jooseop Keum van de Wereldraad van Kerken over zending. ‘Hoe kan je nu zwijgen over het Licht dat zo helder schijnt vanuit de bijbelverhalen, als je daar zelf door bent aangeraakt?’ Jooseop’s stelling luidt: *ieder gemeentelid is zendeling*. Dat komt wel wat direct binnen. Onze wereld zit niet zo te wachten op het Evangelie, onze doopsgezinde gemeenten zijn ook niet zo van het extravert uitgedragen christendom. Toch vertolkt Jooseop een zeer dopers geluid: de gemeente is geen kwestie van vrijgestelden en zending geen zaak van professionals. U en ik worden, als gemeentelid, uitgedaagd zelf actief mee te werken aan het doorgeven van het goede nieuws.

*Ieder gemeentelid zelf zendeling: ja mooi, maar hoe doe je dat dan?*

is wel de vraag die zich opdringt. Het eenvoudige antwoord is: samen. Niet lang geleden noemden we de samenkomst in onze gemeenten nog: *godsdiensstoefening*. Het sterkt immers: samen bidden, samen bijbelverhalen leren verstaan en de richting die daarbij ervaren wordt delen. En delen, dat houdt niet op bij de grens van de gemeente. Zending betekent bewust die grens over gaan. De bijbel zegt daarover: ‘...niet te ver weg is het;...niet aan de overzijde van de zee...nee, zeer dichtbij je is het woord, in je mond en in je hart, om het te doen!..’ (Deut. 30).

*Samen met Ouddorp en met Tanzania*

In Tanzania weten ze van delen. Onze doopsgezinde partner daar, de doopsgezinde bisschop Christopher Ndege, zet zich in voor scholing en opleiding. In oecumenisch verband runt hij de onmisbare trainingen voor mensen die in de kerk aan de slag willen. Gemotiveerde studenten en vacatures in gemeenten zijn er genoeg, faciliteiten en docenten echter niet. Wij werken ook de komende jaren mee aan het beschikbaar maken van lokalen en leraren. Vanaf 2015 doen we dat samen met de doopsgezinden van Ouddorp. Zr. Annabel de Jong, taakgroepleider Zending van de gemeente Ouddorp: ‘Onze gemeente ondersteunt dit zendingsproject omdat we het grote belang zien van een goede opleiding voor de leiders in een groeiende geloofsgemeenschap. De zegen die we daarbij mogen ervaren is wederzijds: in Tanzania door de steun die men ontvangt, en hier in Nederland omdat we deel mogen uitmaken van Gods werk in de wereld.’

*Hoe kunt u helpen?*

Uw financiële bijdrage voor zending samen met Ouddorp en Tanzania ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op bankrekening 545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending.

Bij voorbaat dank, sjaloom!,

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending