



Doopsgezinde Zending
Dutch Mennonite Mission

www.doopsgezindezending.nl

Wie is ds. Ruud Mulder?

Ds. Ruud Mulder is sinds 2007 werkzaam als (doopsgezind) geestelijk verzorger in ziekenhuis Tergooi, locatie Blaricum. Daarvoor was hij 23 jaar gemeentepredikant met als laatste standplaats Arnhem. Zijn afstudeer-hoofdvak theologie was 'Pastorale theologie en psychologie'. Het pastoraat is gedurende zijn loopbaan in de gemeenten aan zijn hart gebonden geweest; vandaar ook zijn overstap naar meer gespecialiseerd werk op het gebied van het pastoraat in het ziekenhuis.

Uitnodiging voor zaterdag 9 april

Het bestuur van de Doopsgezinde Zending nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse zendingsworkshop. Dit keer een ontdekkingsreis met ds. Ruud Mulder door het thema:

'Pastoraal aan de slag'

Gemeenteleden treffen zichzelf steeds meer aan in omstandigheden waar pastoraal handelen gewenst is. Daarbij ervaren ze echter vaak onbekendheid en verlegenheid. Men wordt geconfronteerd met vragen als: 'Hoe kan ik hier in pastorale zin iets betekenen?', 'Hoe kan ik helpen?', 'Moet ik over mijn geloof beginnen of niet?', 'Welke grenzen houd ik aan?', 'Wat moet ik hier vooral niet doen?' Vergelijkbare vragen doen zich voor bij initiatieven op missionair vlak: 'Hoe treden we mensen en zeker de naaste, van buiten de gemeente die je nodig heeft, tegemoet?'. 'Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de naaste?' Richtingaanwijzers welkom dus.

Eigenlijk zijn dit niet alleen vragen voor individuen afzonderlijk. Deze vragen haken ook aan op het niveau van gemeenten, ringen, sociëteiten. Zovele gemeenten immers hebben geen theoloog of pastorale medewerker meer, of de professional is aangesteld voor een zó groot gebied dat 'doe-het-samen-zelf' noodzaak wordt. Hoe kunnen we op eigentijdse manier onze roeping (missie) gestalte geven binnen de gemeente en naar buiten toe? Staan we toe dat alle energie opgaat aan het in stand houden van 'van alles en nog wat' in de gemeente, óf gaan we (ook) aan de slag met samen Zin zoeken in Bijbelverhalen, met 'preken door leken', met ruimhartig en veelkleurig pastoraat en met missionaire actie? Ds. Ruud Mulder gaat 9 april hierover met u aan de slag.

Hoe dan ook, er valt op het gebied van pastoraat en missionaire actie in ieder geval veel te leren, te ontdekken en te oefenen - daarmee beginnen is op zichzelf al inspirerend.

Tussen-de-middag

Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar. Na de lunch bent u welkom bij de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending; u kunt, als lid, desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat.



Doopsgezinde Zending
Dutch Mennonite Mission

www.doopsgezindezending.nl

Hoe ziet het programma van 9 april 2016 er uit?

10.00u ontvangst met koffie en thee in de gemeentenzaal van dg Bussum-Naarden
10.30u start programma met ds. Ruud Mulder over 'Pastoraal aan de slag'
12.00u Theologen Denktank van DZ brengt verslag uit

12.30u Lunch (graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. inkopen)
13.00u ALV, tot uiterlijk 14.00u

Waar? Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden,
Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het station

Wanneer dit even kan: kom met openbaar vervoer, dat bespaart parkeerproblemen.

Wilt u iemand meenemen? Van harte welkom!

Graag tot ziens in Bussum,

Chris Maas
voorzitter Doopsgezinde Zending