

*Heel mijn hart
zocht naar de zachtheid
van Uw aanschijn (Ps. 119: 58a)*

Woensdag 27 januari 2016 heeft God, vanuit haar woning te Sorong, West-Papua, thuis gehaald:

Ruth Watofa-Bähler

Emmental, 20 maart 1926

zendelinge

weduwe van Manuel Watofa

Ruth werd als verpleegkundige samen met haar zuster Lydia uitgezonden door de Schweizerische Mennonitische Mission. Later verrichte ze decennia lang, tot zeer recent, tevens zendingswerk uit naam van de Doopsgezinde Zending. Ruth was bovendien steunpilaar voor vele andere zendingsorganisaties. Als een engel ontfermde ze zich over leprapatiënten; voor 'haar' studenten was ze als een moeder. Zij toonde liefdevolle solidariteit met de aan haar toevertrouwde mensen, met de zaak van de Papoea volkeren, met de brede oecumene en met het kerkgenootschap GKI waar de vanuit doopsgezinde zending mede ontstane gemeenten in op gingen. *Sister Ruth* werd op handen gedragen.

Wij gedenken haar met diep respect en genegenheid.

Onze dankbaarheid gaat uit naar hen die haar de laatste maanden zo zorgzaam verpleegden.

Het bestuur van de Doopsgezinde Zending