

## over 'STRANGERS NO MORE'

Deze zomer organiseert de Doopsgezinde Zending de vierde editie van Strangers No More. Uit Tanzania, Zambia, Indonesië, Nederland en uit acht Midden Amerikaanse landen komt men dit keer bijeen in **Guatemala**. Drie weken lang fungeert het doopsgezinde seminarium **Semilla** in Guatemala-Stad als thuisbasis.

Zo wil de Doopsgezinde Zending bijdragen aan het wereldwijde netwerk van doopsgezinden, mennonieten, brethren, anabaptisten of hoe men zichzelf ook maar noemt. En ook hopen we hiermee nieuwe wegen te blijven vinden voor missionair werk. Daarbij vertrouwen we op de verbindende kracht in de bijbelverhalen. En we kijken hoe die verhalen ook anno 2013 inhoud en vorm kunnen geven aan het eigen leven. De deelnemers maken contact met zeer verschillende culturen. Eerdere afleveringen van Strangers No More lieten zien dat dat deelnemers thuisgekomen vaak actief blijven of worden in de kerk.

De uitwisseling staat dit keer in het teken van **broederschap**. Wat betekent het om elkaars broeder of zuster te zijn? Aan de hand van het bijbelverhaal over Jozef, waarin vele aspecten van broederschap naar voren komen, gaan we onderzoeken hoe broederschap in verschillende culturen beleefd wordt. Ter voorbereiding wordt in ieder land een reportage gefilmd over de betekenis van broederschap. In Semilla gaan we hiervan een documentaire maken.

Semilla ondersteunt heel 'doopsgezind' Midden Amerika met onderwijs en cursussen voor leken en predikanten. Semilla (betekent letterlijk 'zaad') ontwikkelde daarvoor het zgn. TEE (*Theological Education by Extension*). Daarbij reizen docenten naar studenten toe om hen in groepje dichtbij hun eigen omgeving te scholen. De studenten zelf hebben namelijk vaak geen geld om naar het seminarie te komen. Vaak ver weg van het seminarie dus, worden vakken als praktische en bijbelse theologie aan kleine groepen onderwezen. De studenten leren ook hoe de verworven kennis weer over te dragen aan anderen. Zo krijgt de kennisoverdracht vleugeltjes. Inmiddels wordt op deze manier ook onderwijs gegeven in andere werelddelen, zoals in Afrika. Strangers No More 2013 gaat zelf ook met TEE aan de slag.

Samen leren, leven, werken en vieren dat is de filosofie achter Strangers No More. Samen leren krijgt deze keer dus extra aandacht. Samen werken wordt in Guatemala vooral gezamenlijk koffieplanten. We vieren samen door in Semilla ochtend- en avonddiensten te houden. En in het weekend gaan we onderweg naar een plaatselijke kerk, misschien soms samen met de gastfamilie waar deelnemers in een weekend zullen worden ondergebracht.

Strangers No More is niet alleen bedoeld voor de deelnemers zelf: gemeenten kunnen deelnemers na hun terugkeer uitnodigen om over hun ervaringen te vertellen.



**De wekker gaat om 6:00 en vlak daarna word je begroet met een vrolijk "Goodmorning, my brother!". Even later zit je aan een ontbijt dat in niets lijkt op een boterham met kaas. Klaar voor een dag met ervaringen die je beeld voorgoed veranderen, samen met geloofsgenoten uit landen waarvan je niet eens wist dat er doopsgezinden wonen.**

*Zo begon een dag voor Jasper Pondman tijdens de vorige aflevering in Indonesië van het jongerenuitwisselingsproject Strangers No More*

