

P E R S B E R I C H T – Driebergen/Amersfoort/Utrecht, 8 september 2015

Dit is een gezamenlijk persbericht van MissieNederland, de Nederlandse Zendingsraad, de Raad van Kerken en Prisma

Interkerkelijke koepels werken samen om vluchtelingen menselijk te behandelen

De menselijke nood onder de vluchtelingen is zo groot, dat gezamenlijke hulp geboden is. De mensensmokkel die menselijk leven in gevaar brengt moet stoppen. Er is ons veel aan gelegen hen veilige vluchtmogelijkheden te bieden en we vragen onze achterban om de vluchtelingen, als ze naar ons land komen vriendelijk en menselijk op te vangen. Dat hebben vertegenwoordigers van diverse kerken en christelijke organisaties gezegd, toen ze maandag 7 september in Driebergen bij elkaar waren. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van MissieNederland, de Nederlandse Zendingsraad, de Raad van Kerken en Prisma. Zo'n twintig kerken en vele tientallen christelijke organisaties waren aanwezig en daarmee was er een unieke coalitie gevormd.

Er kwamen drie speerpunten in het overleg naar voren: Er moet humane opvang worden geregeld aan de buitengrenzen van Europa, de hulpverlening in Nederland kan nog verder worden afgestemd en de politiek heeft maatregelen te nemen, zodat er aan de mensensmokkel een einde komt en de routes die de vluchtelingen moeten volgen makkelijker zijn af te leggen. De coalitie werkt verder aan deze speerpunten met als belangrijkste taak het bevorderen van samenwerking en versterking van bestaande initiatieven.

De nood in de grensgebieden van Europa is groot en de hulpverlening ter plekke is nog beperkt. De coalitie vindt het van belang dat kerken en christelijke organisaties daar aandacht aan geven. Samenwerking met en ondersteuning van kerken en organisaties ter plaatse is zeer wenselijk. "De nood is groot", aldus Manon Terpstra, projectmanager Griekenland van Stichting Bootvluchteling, die enige tijd op Lesbos heeft gewerkt. "Ik merk dat allerlei initiatieven nog langs elkaar heen werken en dat de samenwerking met kerken en lokale overheid beter kan".

Binnen Nederland zijn verschillende kerken en organisaties in actie gekomen voor vluchtelingen die hier asiel aanvragen. Er zijn talloze initiatieven, zowel spontane acties als structuren waar christenen al veel langer aandacht hebben voor vluchtelingen. De organisaties hebben afgesproken hun inspanningen onderling af te stemmen, zodat de opvang in Nederland verder verbeterd kan worden en ook voor de lange termijn gewaarborgd kan zijn.

Brief aan ministerie

De koepelorganisaties zullen nog deze week een gezamenlijke brief schrijven aan het ministerie van Veiligheid en Justitie waarin ze aangeven als kerken en organisaties beschikbaar te zijn om een menselijk beleid van de overheid mee inhoud te geven. Ze vragen de overheid om concrete maatregelen, zodat de mensensmokkel wordt beëindigd, de vluchtroutes veiliger worden en de mensen in Europa een veilig onderdak kunnen vinden.

Men wil zich inspannen voor duurzame betrokkenheid, zodat er voor vluchtelingen op lange termijn perspectief blijft. "Het is van belang dat de oprechte betrokkenheid blijft, ook als de aandacht in de media afneemt", aldus een woordvoerder. "Juist onze christelijke levensovertuiging nodigt ons uit de christelijke deugd van gastvrijheid en liefde te laten zien".

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- MissieNederland: Jan Wessels, directeur, tel. (0343) 513693/ 06-16754574
- Nederlandse Zendingsraad: Gert Noort, tel. 06-41121707
- Raad van Kerken: Klaas van der Kamp, algemeen secretaris, tel. (033) 4633844/06-16277973
- Prisma: Henk Jochensen, tel. (030) 2219680

