



**Doopsgezinde Zending**  
*Dutch Mennonite Mission*

[www.doopsgezindezending.nl](http://www.doopsgezindezending.nl)

Secretariaat:  
Dongewijk 16, 3831 LA Leusden.  
E [info@doopsgezindezending.nl](mailto:info@doopsgezindezending.nl)  
T 033 433 30 85 M 06 128 10 245

**NAJAAR 2016**

*'...gerechtigheid, gerechtigheid zul je najagen,-  
opdat je blijft leven...'* (Deut 16:20a)

Utrecht, september 2016

**Zusters en broeders,**

Wat een zegen is het in onze rechtstaat te mogen leven. Ervaart u dat zelf ook zo? Of bent u misschien zelf geconfronteerd met zaken die krom en niet recht te krijgen waren? Voor een ieder die daarmee geconfronteerd wordt, valt er iets essentieels weg. Het vers uit Deuteronomium maakt volstrekt duidelijk: ons blijven inzetten voor gerechtigheid is een eerste opdracht. Najagen zullen we de gerechtigheid, opdat wij en andere mensen *leven* blijven.

*In Congo....*

Als het werken aan gerechtigheid in Nederland al een must is, hoe zwaar weegt dat dan niet in een zwakke staat als de Democratische Republiek Congo. Daar steunt de zending namens u decennia al een groep moedige mensen, die samen pal staan voor gerechtigheid. De dominee en jurist Tshisumpa voert hun actie aan tegen illegale arrestaties, corruptie, grondstoffenroof, cliëntelisme, intimidatie. Vanuit een vrij gammel kantoortje in hartje Kinshasa timmeren ze flink aan de weg en zijn daardoor goed vindbaar voor slachtoffers van onrecht en geweld. Ze brengen kleding en voedsel naar gevangenen. Ze stellen dossiers samen over de duizenden die zonder reden zijn vastgezet of de opgelegde straf uitzaten maar toch niet worden vrij gelaten. Ze krijgen kinderen vrij en regelen opvang en onderwijs voor hen. Kortom, zij jagen gerechtigheid na.

*Is dat wel zieltjes winnen?*

Nee, dat misschien niet. Maar in 'zieltjes winnen' ziet DZ ook al lang niet meer haar taak. Wèl in het samen met anderen, dichtbij of veraf, kijken naar wat de bijbel vandaag voor ons betekent. En dan valt er wederzijds veel te leren. Zeker ook van de helden die in Congo, vanuit het geloof en met gevaar voor eigen leven opkomen voor de fundamentele rechten van hun medemens. Laten wij dan eveneens standvastig blijven, wetend dat deze inzet niet tevergeefs is (1Kor. 15:58).

*Hoe kunt u steunen?*

In Congo tonen pasteur Tshisumpa en zijn helpers zich onverzettelijk. Hun werk brengt licht in duistere delen van de samenleving. Uw financiële bijdrage daarbij is zeer welkom. Overmaken kan, liefst via internetbankieren, naar bankrekening NL64ABNA0545424976 t.n.v. de Stichting Doopsgezinde Zending. Wij zorgen dat uw bijdrage in Congo goed terecht komt.

Bij voorbaat dank, sjaloom!,

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending