

September 1985 bracht een oecumenische groep Afrikaanse theologen het Kairos document tegen apartheid uit. Kairos betekent zoiets als: 'dit is het beslissende moment waarop gehandeld moet worden'. Het document bood aan valse, apartheid steunende theologie een raak bijbels weerwoord. Dat droeg bij aan ommekeer. Zijn er in onze tijd ook dergelijke beslissende momenten? Misschien is de vluchtelingenstroom door Europa en Nederland wel zo'n beslissende uitdaging. De universiteit van Johannesburg brengt dit najaar een programma voor studie en bezinning op kairos. Het gaat er o.a. om crisiservaringen als ijkpunt te leren benutten. Onze TEE-bondgenoten willen graag vier vrouwelijke theologen deze kans beiden, maar het geld ontbreekt. Of Doopsgezinde Zending een helpende hand kan bieden? Dat gaan we, met uw hulp, graag doen. Hopelijk brengt een hernieuwde doordenking van Kairos ook juist handelend optreden voort hier in ons eigen land, bijvoorbeeld ten aanzien van de vele vluchtelingen....

Hoe kunt u helpen? Uw financiële bijdrage voor deelname van jonge Afrikaanse vrouwelijke theologen aan deze 'Kairos-theologie' in TEE-verband ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op bankrekening NL64ABNA0545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending.

Bij voorbaat dank, sjaloom!